



Leeslint

07-05-2010 10:31

"Buffalo Bill en het wilde westen", door Mauri Kunnas; uitg. Ploegsma, Amsterdam; ISBN 978 90 216 6796 6; 36 blz.; € 14,95.

Deels informatief prentenboek voor zevenplussers van de populaire Finse auteur Mauri Kunnas. In de lijn van zijn eerdere boeken over de Vikingen en de zeven wereldwonderen.

"Tot lof van God. Het boek der psalmen", door Frans Croese; uitg. Ipenburg, Elburg; ISBN 987 90 701 0510 5; 288 blz.; € 24,50.

Frans Croese, Jehova's getuige, vertaalde alle Psalmen uit het Hebreeuws. Hij wilde een zelfstandige, onafhankelijke en onbevooroordeelde vertaling maken, maar wel een die recht doet aan de poëtische structuur, schrijft hij in het voorwoord. Als weergave van de Godnaam (JHWH) koos hij voor Jehovah, omdat hij vermoedt dat de Godnaam oorspronkelijk in drie lettergrepen werd uitgesproken.

"Getuigen van de Koning", door A. Vogelaar-van Amersfoort; uitg. Den Hertog, Houten; ISBN 978 90 331 2266 8; 124 blz.; € 12,50.

Deel 11 van de serie Vertellingen bij de kerkgeschiedenis. Centraal staat het zendingswerk in Azië. William Carey (India), Hudson Taylor (China), maar ook minder bekende zendelingen komen aan de orde.

"Man van God. Dagboek voor mannen", door Don M. Aycocock (red.); uitg. Barnabas, Heerenveen; ISBN 978 90 852 0144 1; € 16,95.

Dagboek voor mannen, geschreven door 52 auteurs. In 52 weekthema's komen onderwerpen als relaties, tijdsbesteding, geld en gezin aan bod.

"Oorlogsliefde", door Auke Kok; uitg. De Bezige Bij, Amsterdam; ISBN 978 90 234 5826 5; 222 blz.; € 17,90.

Historicus en journalist Auke Kok beschrijft het verhaal van Corrie den Held, echtgenote van Nederlands beruchtste landverrader: Anton van der Waals.

"Willem van Oranje (1533-1584). Vorst en 'vader' van de Republiek", door Olaf Mörke; uitg. Atlas, Amsterdam; ISBN 978 90 450 1614 6; 328 blz.; € 34,95.

Biografie over Willem van Oranje, vertaald vanuit het Duits. Het leven van Willem van Oranje wordt beschreven tegen de achtergrond van de politieke cultuur in de Nederlanden.

"Bijna-elke-dagboek voor echtparen", door Jan en Hettie Boer; uitg. Boekencentrum, Zoetermeer; ISBN 978 90 239 2417 3; 215 blz.; € 14,90.

Nieuw deel in de reeks Bijna-elke-dagboek. Dit boek bevat 200 overdenkingen (vijf overdenkingen per week voor veertig weken in het jaar) en is bedoeld voor echtparen.

"Van hunebed tot Bonifatius. Vroege sporen van religie in Nederland", door Gert van Klinken; uitg. Meinema, Zoetermeer; ISBN 978 90 211 4244 9; 288 blz.; € 19,90.

(Kerk)historicus Gert van Klinken gaat op diverse locaties in en net buiten Nederland op zoek naar de oudste sporen van religie. Het boek wil de lezer aanzetten om zelf te ontdekken wat ons landschap te bieden heeft aan dergelijke verwijzingen.

"Brood op het water", door ds. J. A. Anderson e.a.; uitg. De Ramshoorn, Goes; ISBN 978 90 76466 89 7; 192 blz.; € 21,95.

Herdenkingsbundel met twaalf preken en levensbeschrijvingen van Schotse predikanten die betrokken zijn geweest bij de Mbuma-zending, die honderd jaar bestaat.

"Ulrike Meinhof. De biografie", door Jutta Ditfurth; uitg. Omniboek, Kampen; ISBN 978 90 597 7506 0; 408 blz.; € 27,50.

Biografie over Ulrike Meinhof, journaliste en een bekend lid van de Rote Armee Fraktion, een naoorlogse links-extremistische terreurgroep in West-Duitsland.